

FILE

(A12 – Ede – Utrecht 8.00u – 9.15u 50km)

Rij, rij, rij,
'k Sta weer eens in een file
De sneltrein raast voorbij
Frustrerend, maar niet alleen voor mij

Rij, rij, rij,
Niet van het rijden
Maar van het stilstaan
In die file – rij

Rij, rij, rij,
25 minuten later
'Veenendaal' tussen station
45 km verder is mijn eindstation

Rij, rij, rij,
De stoptrein rijdt voorbij
En zelfs die is sneller
Ja, sneller dan wij

Blij, blij, blij,
Na 30 minuten stilstaan
In die file – rij
Want!!!!.....Ik rij

File, file, file,
Gaat niet opzij voor mij
Dus gewoon weer aansluiten
In die kilometers lange rij

(En weer zijn er 15 minuten voorbij)

Blij, Blij, blij,
Na 75 minuten, nadert mijn eindstation
'Maliebaan – Utrecht'
Waar de rit vanochtend om begon

februari 1996

“File” Hierover kan alleen worden geschreven wanneer je het dagelijks meemaakt, jaar in jaar uit. Na 4,5 jaar ‘on the road’ en bijna geheel Nederland te hebben doorkruist wordt het traject beperkt tot de A12 Ede – Utrecht.

Zoals bijna elke dag begint de file steeds dichterbij huis.

Wachtend en mee hobbelen in de file zie ik de ene na de andere trein richting Utrecht passeren.

Realiserende dat ik er al had kunnen zijn wanneer ik de trein zou hebben genomen begin ik te schrijven.

Uiteindelijk heeft dit enige maanden later geleid tot een jaarabonnement van de NS. (Helaas heb ik nooit een gedicht geschreven over de uitgevallen treinen, vertragingen en einde treinreis Driebergen). Het enige verschil: met de trein hoef je niet zelf te rijden. De reisduur maakte op zijn tijd geen verschil uit.